

*Reizende Aarde School schrijfcirkel*

## ***Magische Momenten***

© Gerwine Wuring, februari 2012

***"Iedere dag schenkt God ons niet alleen de zon maar ook een moment waarin het mogelijk is alles te veranderen wat ons tot dan ongelukkig maakte.***

***Iedere dag doen we weer alsof we dat moment niet waargenomen hebben, alsof het niet bestaat, alsof vandaag gelijk is aan gister en gelijk aan morgen.***

***Maar wie zijn dag onder de loep neemt, ontdekt het Magische Moment.***

Na een redelijk lastige nacht, geen zin in de dag. Tijdens de ochtendbezinning even schrijven in mijn 'het van mij afschrijven schrijfselsschrijfblok'.

En binnen een paar zinnen; 'Poefff; ineens heb ik het weer, de zin in het leven, mijn leven, mijn dag vandaag...!'

Of na dagen gepieker, tijdens de yoga volop brainwaves te krijgen over hetgeen ik zou kunnen inbrengen. Om vervolgens aan het begin van de betreffende meeting het weer helemaal op mijn zenuwen te hebben. En de middag eindigend met een groot gevoel van dankbaarheid om de mooie gesprekken en fijne mensen die ik daarin mocht ontmoeten. Waarna ik 's avonds mee gezogen word in een onverwacht etentje met inspirerende onbekenden! Helemaal op mijn plek en in mijn sas. Tot ik de volgende nacht wederom gegrepen wordt door mijn schaduwen... Al die krachten die me in hun beklemmende greep willen houden. Hoe zeer ik ook weet, 'Stop dit nú, want hét stopt jou...', ik word kleiner en kleiner. 's Ochtends kan ik er over delen met mijn lief, en zie ik de zon weer schijnen....

Natuurlijk zijn er lastige zaken in mijn leven. Juist omdat ik míjn leven wil leven en telkens weer stappen zet in een richting die ik wil, hoe moeilijk ook. En daarin de spanning te kunnen verdragen tussen mogen en willen genieten van hetgeen ik doe en blijf creëren. En de krachten die me wijzen waar ik nog te leren heb, hulp kan vragen, nee kan zeggen, ja moet doen!

Magische momenten, ja ik zie ze iedere dag... Evenals de zon én daarmee ook de schaduwen van dat zonlicht, die me telkens weer zo helder voor ogen komen. En aan mij de keuze; welke kant kijk ik uit, waar richt ik mijn loep op! En dan nu ineens dat beeld van die loep... Ik richt haar op de zon en laat gaatjes branden in de benauwende werkelijkheden om mij heen....  
Magic!